

Aan Zijne Excellentie
H.J. de Koster
"Weiduin"
Prins Frederiklaan 28
Wassenaar

Amice,

In het begin van de vorige maand was ik in het Hilton Hotel uitgenodigd waar een boekje van Sally Noach "ten doop werd gehouden" met de titel "Het moet gedaan worden". Noach beschrijft daarin voornamelijk zijn wedervaren in de eerste jaren van de oorlog voordat hij in Engeland kwam.

Ongeveer een jaar nadat Noach Frankrijk verlaten had was ik zelf op doortocht en hoewel ik geen der mensen heb ontmoet en gekend, die Noach in zijn boekje vermeldt, zijn mijn persoonlijke ervaringen in Spanje volledig identiek geweest. Vandaar na de oorlog een commissie onder voorzitterschap van Prof. Cleveringa die even mild oordeelde over de beleidsfouten en de verkeerde mentale instelling van vele functionarissen in diplomatieke en consulaire dienst als hij oordeelde over de juridische blunders van zijn studenten bij een tentamen Handelsrecht of Burgerlijke Rechtsvordering. Het bleef doorgaans bij een berisping en een tentamenbriefje.

Omdat mijn ervaringen en die van vele andere Engelandvaarders dezelfde waren als die van Noach (ik zou dat met vele voorbeelden kunnen illustreren) kan ik je de lezing van dit boekje van harte aanbevelen.

Mijn vraag is echter een andere. Zou het zin hebben bij de opleiding van diplomatieke en consulaire ambtenaren dit boekje als lectuur aan te bevelen?

Ik ben totaal onbekend met deze opleiding en onbevoegd tot oordelen.

Zou een geste in deze geest b.v. bij het afscheid van Luns of van jou (ik weet niet of je nu fractieleider gaat worden) stimulerend of irriterend werken?

Aan Zijne Excellentie
H.J. de Koster
Wassenaar

Bijgaand zend ik je een exemplaar, het leest heel gemakkelijk en kost niet veel tijd.

Te zijner tijd hoor ik gaarne eens je commentaar over dit boekje.

Overigens wil ik gaarne al mijn waardering uitspreken voor wat je in Brussel hebt bereikt. 't Is jammer dat Schmelzer komt; hij irriteert velen.

t.t.

